

# *kirkeblad*

HERRINGE & GESTELEV  
*december – januar – februar 2016-17*



Forside: Tegning til H. C. Andersens eventyr Grantræet.  
Kirkebladet udg. af Herringe og Gestelev menighedsråd og red. af præsten

**SORGGRUPPER.** Som noget nyt starter vi sorggrupper i Ringe og omegn. Sorggruppen ledes af terapeut Marie Nevers og sognepræst Kamille Nygård. Ny sorggruppe starter op til februar. Kontakt præsten hvis du er interesseret, eller kender en der er (tlf. 62 62 13 63, eller e-mail kany@km.dk).

Kommende arrangementer:

**Søndag d. 4/12 Julestue med æbleskiver og pandekager i Gestelev. Kl. 10.00 gudstjenesten i Gestelev kirke. Herefter juleklip til kl. 14.00. Medbring gerne egen saks, dimser, dutter, skind, propper, plastik, låg, filt – alt kan bruges – så klipper og klistrer vi julepynt og måske det bliver til et krybbespil til kirken.**

**Torsdag d. 15/12 kl. 16.00 Lucia for børn og voksne.** Denne torsdag aften kommer Nordskovens Friskole og synger Lucia for alle i Gestelev. Alle er velkomne.

**3. søndag i advent d. 18/12 kl. 15.30 MØRKNING i Herringe kirke** Højtlesning mens mørket falder på. Karen Birch og Lene Bang Krause læser hver en historie højt. Imellem historierne spiller Brødrene Mortensen (Anders, Lars Emil og Søren Gustav) et par egne numre.

**NYTÅRSGUDSTJENESTER i Herringe Kirke d. 31/12 kl. 16.00 og i Gestelev Kirke d. 1/1 kl. 16.00** Det gamle år lukkes ned og det ny bydes velkommen. Der vil være udskænkning til en nytårsskål både d. 31/12 og d. 1/1 i henholdsvis Herringe og Gestelev.

**FOR BØRN I HERRINGE KIRKE** Første søndag efter helligtrekonger d. 8/1 kl. 16.00 i Herringe kirke er der gudstjeneste for børn med fortællinger og musik og salmemelodier af Janne Wind. Efter gudstjenesten sætter vi ild til julens juletræer og drikker varm saft i præstegårdshaven.

## Prædiken fra efteråret 2017 - *Kvinderne*

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.« *Luke 10,38-42*

Der findes mange forskellige billeder af kvinder.

Eller kvindetyper, rollemodeller, skræmmebilleder, stereotyper, som vi orienterer os efter. Der er den kærlige loyale kvinde der tager sig af sin familie og er opmærksom på dem omkring hende, som bærer tunge byrder, - den fandenivoldske der skrider når det bliver for meget, den småhysteriske som ikke kan lade nogen lægge en avis på bordet uden at have en mening om hvordan det skulle have været gjort. Den stille, der følger med, men som i skjul finder sine egne veje. Den morsomme og sprudlende som skal bæres igennem livet. Billeder af kvinder. De er overalt. Lige nu ser man kvinder ikke i burkaer, men burkinier, på avisforsiderne. Smukke kvinder med smukke former i heldragter, i sort fra top til tå. Og vi forsøger at afkode om det er en kvinde der har gjort sig fri, vi ser, eller om det er det modsatte. Og lige så snart vi har besluttet, at hun er i hvert fald ikke fri, så møder vi en yngre kvinde fra Danmark med kunstige bryster og kunstige læber. Men *hun* er vel fri? Hun har vel selv valgt det. Men hun er også *ikke* fri, for noget, nogen, muligvis hende selv, er så hård en dommer og noget, nogen, muligvis hende selv, må have fortalt hende: ikke før du får lidt større bryster er du som du skal være. Ikke før du får lidt større læber, er du som du skal være. I kan allerede fornemme det? I dag kommer det til at handle om kvinder.

Ikke fordi Jesus havde nogen særlig kønspolitik, han havde vist ikke nogen målsætninger i den retning - ingen procentsatser. Og så skete der alligevel en art kønspolitisk revolution, det tror jeg man må sige, da kristendommen vandt frem. Alene ved det, at der i den her nye bevægelse var kvinder med! Ikke som deres mænds koner. Men som sig

selv. Der var kvinder der fulgte Jesus på lige fod med mænd. Det var fuldstændig nyt.

Men hvad er det så for nogle kvinder vi hører om?

Jo, det er sjovt nok sådan, at hver gang vi hører om en kvinde, så er det en kvinde der har forsyndet sig, forbrudt sig. Som har haft lidt for mange mænd. Eller også er det en prostitueret der træder ind i det hus, hvor Jesus sidder og spiser med nogen, og alle viger tilbage. Eller en kvinde med blødninger, en kvinders hvis menstruation ikke kan holde op, som dengang blev regnet for urent. Kvinderne buser frem i mange af de her fortællinger, og opfører sig – efter datidens normer – upassende. Og Jesus byder dem velkommen - som de er.

Faktisk er der kun én ordentlig, hvis man kan sige det sådan, én ”ordentlig” kvinde i fortællingerne i det nye testamente, og det er Martha, som vi har hørt om i dag. Martha som varter op og varter op og varter op.

Da Jesus kommer ind til de to søstre er det hende, der tager imod ham. Hende der straks går ud for at lave mad til ham, hende der kommer ind med maden og lidt forfriskninger, og da hun til sidst bliver sur på sin søster, som bare har sat sig for fødderne af Jesus for at høre hvad han kan finde på at sige, da hun brokker sig til Jesus, sætter han hende på plads.

Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Maria, din søster, siger han så til hende, har valgt den gode del. Den skal ikke tages fra hende. Men – i forhold til alle de kvinder vi ellers hører om, hvad har Martha dog gjort forkert? Er hun ikke den kvinde der viser omsorg? Den kvinde der sætter sig selv lidt til side for at byde en anden ind. Den der formår det de fleste stræber efter, at holde et hus, et hjem i gode, trygge omsorgsfulde rammer. Og så sætter Jesus hende på plads!

Det er som om han siger til hende – du gør dig mange anstrengelser, for at gøre det så godt nu kan, men der er noget der er større end det. Kærlighed og omsorg, ja, men der er noget der større end det.

Hvis det havde været et spil kort, ville han have sagt, du spiller ud med omsorg, men jeg kender et kort der slår det.

Og det er det kort hvorpå der står – du er allerede elsket som du er! Selvom du er gammel og døende og kan ikke længere hjælpe nogen med noget - du er elsket!

Selvom du er doven – du er elsket!

Selvom du er grim - du er elsket!

Selvom du har svigtet – du er elsket!

Selvom du ikke har styr på en skid – du er elsket!

For Gud er kærlighed. Og det første og det sidste du skal som menneske er at tage imod den kærlighed. Overgive dig i de hænder som er Guds. Jeg har ind imellem som præst besøgt mennesker, der lå og skulle dø. Og vi har tit bedt en bøn. Det er der mange der beder, vil du ikke bede en bøn.

Og det er jo det. Præcis det. Med bønnen lader man sig falde tilbage i Guds hænder. Og mærker ganske fysisk, alle ens fiaskoer og triumfer, det handler ikke om det. Der er noget der er større.

Til dåben gør vi det samme, overgiver et lille menneske i Guds hænder. Det er os der bærer men det er samtidig ikke os der bærer. Når nu det er sådan, at vi kan ikke være der altid for det lille barn, men vi kan sige – her Gud, vær du den Gud, hun kan søge trøst hos, når hun en dag får brug for det. Vær du den Gud, som kan minde hende om, at der er noget der er større end alle vores anstrengelser, alle vores små sejre og lige så mange nederlag.

Som kvinde kommer hun til at gøre sig mange anstrengelser.

For selvom der måske ikke længere er en kultur som kræver noget særligt af kvinderne. Selvom vi ikke længere har en kultur, der fortæller hvad kvinder må og ikke må, så er det jo ikke fordi, de bekymringer - hvornår er jeg god nok som kvinde, hvornår er det godt nok - at de ikke findes længere. Når der ikke længere er nogen der dømmer kvinderne til et bestemt liv, så dømmer de sig selv.

---

Og, selvfølgelig handler det ikke bare om kvinder her. Selvfølgelig taler Jesus ikke bare til kvinderne. Det var det der var revolutionen, den kønspolitiske revolution, at Jesus talte til kvinder, ikke som kvinder, men som mennesker.

Vi gør os mange bekymringer som mennesker, om sådan som vi lever nu også er godt nok. Om vi er gode nok. Om der er nogen der mon gider være sammen med os, er der mon nogen der kan holde ud at elske os et helt liv? Vi gør os mange anstrengelser for at være noget værd.

Vi gør os mange bekymringer, der handler om os selv, men jo også om verden, og om andre mennesker, vi forsøger at gøre noget godt, at gøre os umage, at være ordentlige mennesker, at holde det vi lover. Vi forsøger at gøre et godt indtryk med det liv vi nu en gang lever. Og det er hårdt arbejde. For vi ved aldrig hvornår det er godt nok.

Det er hårdt arbejde. Vi slipper vel aldrig for den - den her uro. Som plager mange kvinder. Som plager mange mennesker, lige så meget i dag, tror jeg, som dengang.

Du gør dig mange bekymringer, siger Jesus måske også til os, men der er noget der er større, noget der er vigtigere, og det er at vi starter vores dage med at forstå at vi er elskede. Og elskede, uanset hvordan dagen falder ud. I de hårde liv vi lever, hvor vi får meget, men hvor der også er meget vi skal leve op til, kunne man sige, dér er det fornødne, det største, at vi også en gang imellem sætter os ned og giver os selv lov til at høre Guds ord, eller livets ord til os, mærke Guds hænder omkring os, og lader os bære af den følelse, at vi allerede i al vores fejlbarlighed er som vi skal være.

Kommende arrangementer (forsat):

**NYTÅRSMØDE** onsdag d. 11/1 Kl. 14-17 i Gestelev forsamlingshus. I er det sognepræst Kamille Nygård, der fortæller om sit arbejde i fængslet i Ringe, og nogle overvejelser over straf og retfærdighed. Tilmelding senest fredag d. 6/1 til [kany@km.dk](mailto:kany@km.dk). Til nytårsmødet serveres lagkage, vand og kaffe.

**Søndag d. 15/1** efter gudstjenesten i Herringe tager vi afsked med Bodil Madsen, som har været kasserer for Herringe og Gestelev menighedsråd gennem mange år.

**GÆSTEPRÆDIKENT** d. 29/1 kl. 17.00 i Herringe Kirke. Til januar kommer Pernille Ryhl, som har boet i Rudme gennem mange år, og prædiker som det der hedder lægmandsprædikant. Pernille Ryhl er billedhugger og lærer. Efter gudstjenesten serveres ost, vin og brød til en hurtig snak.

**FOREDRAG** på Rudme Friskole

**Torsdag d. 19. januar**

**Grundtvig og rationalismen - med perspektivering til nutidens overdrevne tro på videnskaben og fornuften**

v. valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup

Grundtvig fastholdt et mytologisk verdensbillede med mennesket og jorden i centrum. I dag er vi med videnskaben kastet ud i et



verdensrum uden nogen ende. Hvor er centrum henne i det moderne menneskes liv?

Foredraget er arrangeret i samarbejde med friskolen. Entré 50 kr. Man medbringer selv brød til kaffen.

**AFTENGUDSTJENESTE Søndag d. 5/2 kl. 17.00** i En gudstjeneste hvor konfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten er der pølsehorn og øl og vand i våbenhuset.

**FASTELAVN I GESTELEV Lørdag d. 25/2 kl. 15.00** i Gestelev Kirke. Lørdag er der tøndeslagning og dans mm i Gestelev forsamlingshus. Vi slutter af i kirken hvor der er gudstjeneste for udklædte børn (og voksne).

**KONCERT MED MIDTFYNS GYMNASIUMS MUSIKELEVER Søndag d. 5/3 kl. 14.00** i Herringe og kl. 16.00 i Gestelev Kirke. Traditionen tro afholdes koncerten af elever fra 2.g, der alle har musik på A-niveau. Koncerten vil byde på mange forskellige musikgenrer. Koncerten er gratis og alle er velkomne.



**NYT MENIGHEDSRÅD** Herringe og Gestelev kirker, som gennem mange år har delt præst og personale, er nu efter eget ønske blevet sammen. Det nye menighedsråd består af: Stig Kjeldberg, Bjarne Broholm, Nikolai Krause og Jørgen Havelund fra Herringe (suppleant: Marie Nevers) og Søren Hansen, Joachim Nørgaard, Kiri Pedersen og Claus Nielsen fra Gestelev (suppleant: Mette Toftelund Larsen)  
(se mere på kirkerne hjemmeside [www.gestelevkirke.dk](http://www.gestelevkirke.dk) el. [www.herringekirke.dk](http://www.herringekirke.dk))

#### ADRESSER OG TELEFONNUMRE

Sogne- og fængselspræst

Kamille Nygård,

Rudmevej 22, tlf. 62 62 13 63

e-mail: [kany@km.dk](mailto:kany@km.dk)

Mandag er fridag.

Graver Keld Larsen træffes bedst

mandag til torsdag, kl. 8.00 – 9.00

på tlf. 24 27 11 73 eller mail:

[herringegestelevgraver@live.dk](mailto:herringegestelevgraver@live.dk)

Fredag er fridag

Organister i Herringe og Gestelev:

Peter Eget

tlf. 26 18 07 74

Søren Krog

tlf. 21 27 26 07

Menighedsrådsformand og

øvrige medlemmer – se hjemmesiden

## GUDSTJENESTEPLAN

for december, januar og februar 2016-17

	HERRINGE	GESTELEV
4/12 – 2. s. i advent	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 10. 00 for børn og voksne
11/12 – 3. s. i advent	kl. 11. 30	<i>Ingen gudstjeneste</i>
15/12 – Torsdag	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 16. 00 Lucia
18/12 – 4. s. i advent	kl. 15. 30 Mørkning (se inde i bladet)	<i>Ingen gudstjeneste</i>
24/12 – Juleaftensdag	kl. 16. 30	kl. 15. 00
25/12 – 1. juledag	kl. 10. 00	<i>Ingen gudstjeneste</i>
26/12 – 2. juledag	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 10. 00
31/12 – Nytårsaftensdag	kl. 16. 00 Nytårgudstjeneste	<i>Ingen gudstjeneste</i>
1/1 – Nytårsdag	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 16. 00 Nytårgudstjeneste
8/1 – 1. s. e. H3K	kl. 16. 00 Børnegudstjeneste	<i>Ingen gudstjeneste</i>
15/1 – 2. s. e. H3K	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 10. 00
22/1 – 3. s. e. H3K	kl. 11. 30	<i>Ingen gudstjeneste</i>
29/1 – 4. s. e. H3K	kl. 17. 00 m. gæsteprædikant	<i>Ingen gudstjeneste</i>
5/2 – sidste. s. e. H3K	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 17. 00 ( se inde i bladet)
12/2 – Septuagesima	kl. 10. 00	<i>Ingen gudstjeneste</i>
19/2 – Seksagesima	kl. 11. 30	kl. 10. 00
25/2 – Lørdag	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 15.00 Fastelavn
26/2 – Fastelavn	kl. 10. 00	<i>Ingen gudstjeneste</i>
5/3 – 1. s. i fasten	kl. 14. 00 Koncert v. musikelever fra Midtfyns gymnasium (se inde i bladet)	kl. 16. 00 Koncert
12/3 – 2. s. i fasten	<i>Ingen gudstjeneste</i>	kl. 11. 30 -

KIRKEBILEN KAN BENYTTES OGSÅ TIL GUDSTJENESTER I DET ANDET SOGN

Kirkebilen bestilles dagen før!!

RING - Til Herringe: Palles taxa 62 62 28 15; til Gestelev: Alex' Taxi 62 66 12 02

### FOREDRAG

19/1 kl. 19.30 – Grundtvig og rationalismen v. Malene R. Aastrup (i Rudme)



